



BOVEN: Het is gezellig op erve Eissingeheim. Op lange tafels van oude deuren en schragen is een eenvoudige, maar lekkere herfstmaaltijd bereid met onder andere soep, gehaktballetjes, gestoofde maïskolven en aardappelpuree. Om de vijftig eters een plekje te kunnen bieden, zijn stoelen geleend van de school van de kinderen.

RECHTS: Het statige voorhuis van Eissingeheim is in 1884 gebouwd op de fundamenten van een boerderij uit 1784. Uit de overlevering blijkt dat de plek al in 1415 bewoond was. Generaties lang is Eissingeheim eigendom geweest van een vermaarde, welgestelde boerenfamilie.

GEHEEL RECHTS: Ingrid en haar man Pieter halen een van de Ouessants uit de schapenwei. De ram gedraagt zich nogal stoer en moet daarom op stal. Dan kan hij de appel- en perenoogst niet verstoren.



BOVEN: Voor de kinderen is er niets mooiers dan met stenen sjuuwen, bladeren harken of met de fruitoogst helpen. Ingrid: "Toen we hier pas woonden, bleven onze kinderen altijd dicht bij huis. Als stadskinderen was het erf voor hen gewoon te groot om te bevatten. Langzaam hebben ze elk uithoekje ontdekt."

VRIJWEL ELK WEEKEINDE TIENTALLEN GASTEN

‘WE DELEN HET BUITENLEVEN MET ANDEREN’

INGRID KOETZIER EN PIETER ELZINGA WONEN MET HUN KINDEREN IN EEN PRACHTIGE HERENBOERDERIJ VLAK BIJ HET GRONINGSE ZANDEWEER. ZE GENIETEN ZO VAN HET BUITENLEVEN, DAT ZE HET NIET VOOR ZICHZELF WILLEN HOUDEN. BIJNA ELK WEEKEINDE DELEN ZE HUIS EN ERF MET

GASTEN DIE ER SNOEIEN, OOGSTEN, METSELEN, SCHILDEREN OF DANSEN.

Door de week is het heel rustig op Eissingeheim. Er komt bijna geen verkeer langs de herenboerderij en Ingrid Koetzier heeft er dan het rijk alleen. Haar man Pieter is naar zijn werk en de kinderen Remi, David en Hannah zijn naar school. Hoewel Ingrid gewend was aan het drukke Westen, voelt ze zich geen moment eenzaam of geïsoleerd. "De rust werkt inspirerend. En als contrast is er vrijwel elk weekeinde volop leven in de brouwerij. Dan komen er tientallen familieleden, vrienden en ook onbekenden naar de boerderij. Soms om mee te helpen met het vele werk op het erf, soms voor een van de workshops die ik organiseer."

COMFORTABEL LANDLEVEN

Ook het aanstaande weekeinde verwachten Ingrid en Pieter gasten. Zo'n vijftig mensen komen helpen bij de fruitoogst en de andere werkzaamheden op het erf. Als de eerste bezoekers op vrijdagmiddag arriveren, raakt Ingrid enthousiast. "Het geeft ons een goed gevoel om ons erf met anderen te delen. Niet alleen omdat de gasten het hier geweldig vinden, maar ook omdat we zelf veel profijt hebben van het bezoek. Soms zien we alleen nog maar hoeveel werk het huis en het erf met

RECHTS: Remi, David, Hannah en de kinderen van de gasten bakken stokbroodjes boven het kampvuur.

zich meebrengen. De gasten leren ons om door hun ogen naar Eissingeheim te kijken. Dan beseffen we weer wat voor paradijs het hier is!”

Ingrid, Pieter en de kinderen kwamen door een samenloop van omstandigheden in Zandweer terecht. “We komen oorspronkelijk uit het westen van het land en we hadden tot vijf jaar geleden helemaal geen plannen om buiten te gaan wonen. Dat veranderde toen Pieter tijdens een vakantie in Groningen te horen kreeg dat hij op termijn zijn baan zou kwijtraken. We kwamen op een keerpunt in ons leven te staan. Toen we daarna bij een makelaar zagen welke prachtige huizen er te koop waren in de provincie Groningen, was het voor ons duidelijk wat we met de rest van ons leven wilden doen. We hadden net een duur huis in het Westen gekocht. Dat hebben we weer verkocht en we zijn op zoek gegaan naar een mooier, ruimer en ook nog goedkoper huis op het Groningse platteland. Het idee dat een comfortabel landleven betaalbaar was, bracht onze hoofden op hol. Een paar maanden later had Pieter een nieuwe baan in de stad Groningen én waren we de nieuwe eigenaars van Eissingeheim.”

VRIJWILLIGERSWERK

Ingrid en Pieter vonden al snel hun draai op het Groningse platteland. Maar het vele werk op en rond hun herenboerderij konden ze nauwelijks aan. “Soms zagen we door de bomen het bos niet meer”, vertelt Ingrid. “Toen ik eens verzuchtte dat het me allemaal te veel werd, opperde een vriend het idee om vrijwilligers in te schakelen. Hij vond het geweldig om te helpen op Eissingeheim en volgens hem gold dat ook voor anderen. Dat bleek inderdaad het geval te zijn. Bijna elk

RECHTS: Versgeplukte appels schillen en ondertussen lekker bijkletsen. Morgen staat er hete bliksem, een warm appelericht, op tafel!

GEHEEL RECHTS: Ingrid: “De buurman is akkerbouwer. Hij zorgt er altijd voor dat we uien hebben. I k mag ze bij hem van het land halen, waarna ik ze op het erf te drogen hang.”



Zo'n vijftig mensen komen helpen bij de fruitoogst



BOVEN: Door de week in Amsterdam achter de computer, in het weekeinde op Eissingeheim sjuouwen met fruitkisten.

EISSINGEHEEM

Ingrid Koetzier

Onnemaweg 49, 9997 NE Zandweer
Tél. 0595 - 43 42 47 of 06 - 25 53 55 38
ingrid.koetzier@freeler.nl

Wilt u ook deelnemen aan een oogst- en werkweekende of een workshop op Eissingeheim? Neem dan contact op met Ingrid Koetzier. Kijk voor meer informatie op www.buitengewoonleven.nl



‘Iedereen geniet van het buiten zijn en het samen zijn’



BOVEN: Naast de poort wordt een muurtje gemetseld. “Meestal zit er wel een ervaren vakman tussen de gasten, zodat er mooi werk wordt geleverd”, zegt Ingrid.

RECHTSBOVEN: Er is altijd volop werk op het erf. Het bestraten van het reuzenschaakbord bijvoorbeeld.

RECHTS: Ook de kinderen werken volop mee.

weekeinde komen er nu mensen bij ons over de vloer die uit vrije wil én gratis helpen. Ze overnachten in ons huis, nemen hun eigen beddengoed mee en komen met allerlei etenswaren aanzetten. Dan koken we samen, en eten we gezamenlijk aan een lange buitentafel. 's Avonds zitten we rond het kampvuur. Zo genieten we met z'n allen volop van het buitenleven.”

Natuurlijk steken de vrijwilligers ook de handen uit de mouwen. Vandaag snoeit een bezoeker met een grote zaag wat takken uit bomen, terwijl een paar vrouwen op een tuinbank appels schillen en ondertussen ervaringen uitwisselen. Ook de kinderen van Ingrid, Pieter en hun gasten vermaken zich opperbest. Ze plukken fruit en spelen verstoppertje tussen de struiken. “Dit is geweldig”, zegt Ingrid. “Iedereen geniet van het buiten zijn en het samen zijn. Bovendien nemen de mensen ons heel veel werk uit handen. We staan er niet meer alleen voor.”

WORKSHOPS

Het enthousiasme over de werkweekenden bracht Ingrid op het idee om nog meer activi-



teiten te ontplooiën. “Ik organiseer nu ook allerlei workshops, die in de weekenden door ingehuurde deskundigen worden gegeven. Zo'n cursus is de ene keer heel 'aards' en de andere keer meer spiritueel. De thema's variëren van snoeien en metselen tot zweethutceremonies en familieschilderen, waarbij je samen een schilderij maakt. Voor de workshops betalen de deelnemers meer dan voor de werkweekenden, maar ik verdien er zelf niets aan. Ik doe dit vooral om mijn erf met anderen te delen. Dat geeft mij veel voldoening.”

Ingrid vertelt dat ook de kinderen het heerlijk vinden om zoveel vrienden over de vloer te krijgen. “Maar Pieter ontloopt de weekend-drukte soms even. Hij heeft een zware baan en trekt zich aan het eind van een werkweek graag even terug op een stil plekje in ons grote huis. Ook onze gasten mogen trouwens genieten van de landelijke rust. Niemand móet werken. In de hangmat een boek lezen, door de omgeving fietsen, met de kinderen dollen, het mag allemaal.”