

REPORTAGE ZEEDIJKDINER

Zestig mensen namen zaterdag een van de leukste besluiten die er die dag te maken viel: dineren op de zeedijk bij Noordpolderzijl.



▲ Al bijna een traditie: een diner op de dijk, gekruid met zang en andere attracties, zoals de fratsen van deze 'blikvangers'. Foto Jan Zeeman

Dineren met uitzicht op geluk

Rob Zijlstra

NOORDPOLDERZIJL En daar zit je dan. Met je blote voeten in een plastic bakje. Er zit water in – geen zeewater, maar schoon en warm water uit de kraan – en er zitten kruiden in en natuurlijk badzout. Kop koffie, glaasje wijn erbij? Kan geregeld worden. Massage van de schouders, de armen? U zegt het maar. John Wenkhove uit Haren regelt het. Zijn gasten genieten ondertussen van een uitzicht dat eigenlijk met een hoofdletter geschreven moet worden: de kwelders, daarachter de Waddenzee. Borkum is goed te zien evenals Rotterdamuroog, in twee delen uiteengeblazen. Rechts de witte reuzenwindmolens van de Eemshaven, zo van ver af, best mooi. Vergeet nooit de lucht. Wat ze met hun voeten in het

badje niet kunnen zien is dat wolken boven het groene Groninger land regen brengen.

Dat voetenbadje is een voorgerechtje. Het hoofdgerecht komt straks, of het nou regent of niet regent. Het hoofdgerecht is het diner op de dijk. Zestig mensen hebben zich hier voor aangemeld. Zij zullen straks plaatsnemen aan de lange tafel boven op de dijk. Van zoiets kan een mens gelukkig worden.

Een ander voorgerecht is een wandeling over de kwelder met Janet Frieling uit Houwerzijl en Saskia Nieboer uit Groningen. Zij zijn kruidenvrouwen. Zij weten alles. Bijvoorbeeld dat wat wij lamsoor noemen helemaal geen lamsoor is, maar zeeaster. En dat groeit daar gewoon op de kwelder. Zoals ook zeealsem dat een Citroenachtig smaakje heeft,

Met je blote voeten in een plastic bakje

maar eenmaal in de mond bitter wordt. Je kunt er ziektes mee verdrijven, maar ook vlooiën en luizen weggagen. Het werkt ook tegen een slecht humeur, weten de kruidenvrouwen. Nog meer kruiden? Ja, zeekraal. Dat kun je voor een stevig bedrag ook in een klein bakje bij de Albert Heijn kopen, maar dit is echt. Janet Frieling legt uit hoe je het moet plukken. Eigenlijk met een klein schachtje en alleen de topjes. Anders ontstaat kaalslag.

Moeten ze dit wel vertellen?

Straks komt iedereen hier plukken en de boel wild verstoren. Saskia Nieboer: „We vertellen er altijd een verhaal bij en hopen dat mensen dan meer waardering en respect krijgen voor al die mooie dingen in de natuur.” De waddenkruiden die op de kwelders groeien, zijn verwerkt in het komende diner op de dijk.

Maar dan is er de aangekondigde regen. Gaat het eten nu wel door? Ingrid Koetzier – vrolijk directeur van de uit de hand gelopen stichting Buitengewoonleven (.nl) zegt dat dat een domme vraag is. „Tuurlijk gaat het door.” Wat heet. Niet veel later, om 18.57 uur, slaakt ze onder aan de dijk een enorme gil en steekt ze beide armen in de lucht alsof ze wereldkampioen is. De avondzon breekt door. Het diner kan beginnen.