

REPORTAGE

Drie gangen op de waddendijk

Prachtig weer en een schilderachtig uitzicht zorgden zaterdag voor de juiste ambiance tijdens de vierde editie van Dineren op de Dijk. Vooraf: wandelingen en workshops, dan een driegangemaaltijd en als toetje nogmaals wandelen of tai chi op muziek.

GEERT JOB SEVINK

NOORDPOLDERZIJL De ingrediënten voor Dineren op de Dijk, zaterdagavond in Noordpolderzijl, hadden niet beter met elkaar kunnen combineren: zo'n honderd goedgemutste gasten, een dijk met een weergaloos uitzicht met aan de ene kant de polders en aan de andere kant de kwelders van de Waddenzee, een zwoel windje, lekker eten, muzikanten, straatartiesten en een geoliede logistiek.

Ingrid Koetzier van BuitenGeenLeven.NU organiseerde het diner in deze spectaculaire ambiance voor de vierde keer. „Ik vind dit zo'n prachtig gezicht”, verzucht ze hartgrondig terwijl ze tevreden uitkijkt over de dijk, waar haar gasten met lege borden naar beneden de trap aflopen en omhoog klimmen met gevulde borden.

Reden tot tevredenheid heeft ze zeker, want het onweer dat de hele dag heeft gedreigd, is uitgebleven. De zon die alles aangenamer maakt, schijnt volop, de catering functioneert vlekkeloos en het publiek vermaakt zich overduidelijk. Volslagen vreemden maken praatjes met elkaar, langs de trap die de dijk op voert begroeten leden van theatergroep Auth&Tiek de dineerders har-



Ongeveer honderd gasten dineren aan een lange tafel op de dijk. Leden van de theatergroep Auth&Tiek geven, gehuld in Tiroler kledij, de instructies van gastvrouw Ingrid Koetzier door. FOTO GEERT JOB SEVINK

telijk terwijl die op en neer lopen naar café Het Zielhoes, waar de borden worden volgeschepet.

De straatartiesten vervullen ook nog een nuttige functie, als blijkt dat Koetziers stem tekort schiet om de lange tafel op de dijk over de volle lengte te bereiken met haar instructies. In Tiroler kostuum gehuld fungeren ze als 'echoërs'. Staand langs de tientallen meters lange tafel geven ze overdreven intonerend Koetziers instructies naar achteren door, tot hilariteit van de eters.

Maar er is meer te doen dan eten alleen, want wie een dagkaart had

gekocht, kon zich 's middags storten op een cursus maaien met de zeis, een modderige wandeling door de kwelder om de elementen helemaal te ondergaan of een instructieve kruidenwandeling maken met kruidenhapjes toe. De vermoeide voeten konden vervolgens worden getrakteerd op een kruidenbadje, terwijl de schouders werden gemasseerd. Een dienst waarvan overigens uitsluitend vrouwen gebruikmaakten.

Wie zich kunstzinnig wilde uiten kon een bijdrage leveren aan een gezamenlijk kunstwerk, een kleurige slang waarvan de staart in het gras

lag en de kop boven op de dijk stond, terwijl het lijf bestond uit door deelnemers beschilderde bordjes die tegen de dijktrap waren geplaatst.

Als eenmaal de driegangemaaltijd schoon op is, staan de deelnemers voor de moeilijke keus: gaan we, terwijl de ondergaande zon voor de juiste sfeer zorgt, tai chi op muziek beoefenen of maken we een wandeling over het onlangs aangelegde pad over de kwelder, voorafgegaan door een vrolijk uitgedoste fluitspeler?

Er bestaan minder aangename dilemma's.